



BULLETTIN

JUNI 2019 ÅRGÅNG NR 34

*Välkomna till
Riddarhuset på Släktfest
den 9 november 2019!
Då firar vi föreningens 100 år!*

*Festen startar med
samling i Riddarhussalen.*

*Därefter följer mingel i
Stenhallen, middag i
Lantmarskalksalen,
kaffe i sällskapsvåningen
och dans i stenhallen.*

*Fyll i och skicka in den bifogade
anmälningsblanketten senast 8 oktober!*



BULLETTINEN utges av Reuterswärdiska Släktföreningen. *Ansvarig utgivare:* Malcolm Reuterswärd.
Postadress: Sekr. Viveka Eriksson, Strandpromenaden 13, 192 66 Sollentuna. Telefon 08-754 21 61
Epost: tage.eriksson@telia.com *Släktföreningens hemsida:* www.reutersward.info. *Bankgiro:* 236-3117

I detta nr:

INBJUDAN TILL SLÄKTFEST



ORDFÖRANDE HAR ORDET... 2

Malcolm Reuterswärd, ordförande

FRÅN ARKIVNÄMNDEN... 3

ETT FÖRSLAG FRÅN PER & ANTHONY
ARGENTINE... 3

REUTERSWÄRDSKA FÖRENINGEN
100 ÅR... 4

DE GÅNGNA 100 ÅREN... 6

AMERIKABREVET... 11

FÖRÄNDRINGAR INOM
SLÄKTFÖRENINGEN... 13

MEDDELANDE FRÅN
STIPENDIENÄMNDEN... 13

SKATTMÄSTARENS RAPPORT... 14

STYRELSEN... 16

Ordförande har ordet



Bästa släktingar

I år, 2019, är det 100 år sedan Reuterswärdiska släktföreningen bildades. Den har haft olika skepnader över tid, från att hjälpa behövande släktingar till att föra släkthistoria vidare. Nu en bit in på 2000-talet ingår alla ättlingar såväl spinnsidan

som svärdssidan i Reuterswärdiska släktföreningen. Vi ska inte bara bevara vår historia och traditioner utan också utveckla, föra den vidare och följa med i tiden. Därför är det av största vikt med stor uppslutning och engagemang för släktföreningen.

Mac Reuterswärd (III)
Ordförande



Från Arkivnämnden

För att vårt arkiv ska bli mer ”levande historia” och bestående för framtiden vill vi ha hjälp av er släktföreningsmedlemmar.

Vi har en lång lista på släktklenoder som vi skulle kunna göra mer ”up to date”. Ta kort och skriv lite text, vad det föreställer, nuvarande ägare och tidigare, samt var den befinner sig nu. Allt som har med vår historia att göra. Tavlor, smycken, brev, kläder, uniformsattiraljer, vapen, dokument, fullmakter osv osv.

Vi vill arkivera och få med det i Bulletinen så det blir spritt i släkten och om möjligt även skapa en online databas så som bröderna Argentine föreslår här nedan.

Maila till tage.eriksson@telia.com så kommer det till Viveka, vår sekreterare.

Ett förslag

FRÅN PER & ANTHONY ARGENTINE (III)

Reuterswårdarna är en stor släkt med många intressanta berättelser och arvegods. Vi föreslår att man gör en online databas med släktmedlemmarnas föremål så att de kan ses och undersökas av medlemmar och forskare som blir beviljade tillgång till webbplatsen. Vi skulle också vilja intervjua släktmedlemmarna och på så sätt dela med oss av olika historier som säkert också har gått i arv. Och dessutom har vi tänkt att det kan vara ett försök att förhindra arvegods från att säljas och därmed lämna släkten. Det kan vara en plats att först erbjuda släktföremål till släktmedlemmarna. Vi har tänkt arbeta med en webbdesigner för att skapa en Family Artifact Website. Man kan sortera föremålen efter t.ex. ålder, ämne, typ och vi har också tänkt att man inte ska kunna se vem som äger vad och inte var föremålen finns. Här är några exempel:

<http://www.bacarchive.org.uk>
<https://www.amrevmuseum.org/collection>
<https://www.metmuseum.org/art/collection>
<https://britishmuseum.withgoogle.com/>

Vi är Per och Anthony Argentine och är Hélène Reuterswård Argentine's söner, som bor i USA. Vi har alltid varit intresserade av vår familjehistoria och vi är nyfikna på att lära oss mera om den Reuterswårdska familjen. Anthony har en fil kand i historia och statsvetenskap från Loyola University i Chicago och har arbetat i arkivet på Swedish museum.

Best,
Anthony Argentine

**Glöm inte att anmäla förändringar (giftermål, födslar, dödsfall) samt adressändringar till sekreteraren Viveka Eriksson, Strandpromenaden 13, 192 66 Sollentuna.
Epost: tage.eriksson@telia.com eller adressändra på vår hemsida
www.reutersward.info**

Reuterswärdska föreningen 100 år

Den 15 september 1919 samlades 37 personer från släkten Reuterswärd i Lantmarskalksalen i Riddarhuset för att bilda en släktförening. Initiativtagare var ingenjören Carl-Fredrik (då 65 år) och överstelöjtnant Carl (då 66 år) från första grenen samt överstelöjtnant Knut d.ä. (då 81 år) från gren två.

Släktens dåvarande huvudman ingenjör Carl-Fredrik hälsade de församlade välkomna och som ordförande valdes vid tillfället överstelöjtnant Knut d.ä. Till styrelsen valdes ingenjör Carl-Fredrik och överstelöjtnant Carl, båda gren ett, samt kapten Knut d.y. (då 46 år), gren två, och som enda representant för släktgren tre kanslissekreteraren Wilhelm (då 47 år), som också blev den nya föreningens förste sekreterare - en post som han innehade i hela 30 år!

Som suppleanter valdes överstelöjtnant Pontus (då 48 år) och hovfröken Stina (då 35 år), båda från gren tre, men inte närvarande på det här första mötet. Överstelöjtnant Carl, som sedan blev föreningens förste ordinarie ordförande (son till hovmarskalken Patric O) överlämnade till föreningen ett

gåvobrev på 100 aktier i AB Stockholms Bryggerier såsom grundplåt för en särskild släktfond avsedd till "att lämna understöd till behövande medlemmar samt änkor och barn".

Protokollen skrevs i början för hand av kanslissekreteraren Wilhelm.

Här kan ni läsa hela protokollet, avskrivet med grentillhörigheten tillfogad efter namnen:

Protokoll, hållet vid sammanträde med medlemmar av Reuterswärdska släkten i Riddarhuset i Stockholm den 15 september 1919.

Huvudmannen för ätten Reuterswärd, ingenjören Carl-Fredrik (I), överstelöjtnanten Knut (II) och överstelöjtnanten Carl (I) hade utfärdat inbjudningar till sammankomst denna dag kl. 3 e.m. för bildande av en släktförening inom Reuterswärdska släkten för släktens sammanslutning samt för att tillvara taga gemensamma intressen och bilda en fond för behövande medlemmar. Å utsatt tid tillstädeskom i den s.k. lantmarskalkssalen följande medlemmar av Reuterswärdska släkten

Huvudmannen ingenjören Carl-Fredrik (I) med fru Marie-Louise, f. Josephson, fru Ester Tronberg, f. Reuterswärd (I), fru Marianne Wellenius, f. Reuterswärd (I), fröken Märta (I), kapten Fredrik (I) med fru Elin, f. Kruckenberg, fru Milly Trygger, f. Reuterswärd (I), fröken Honorine (I), överstelöjtnanten Carl (I), förste legationssekreterare Patrik (I), löjtnanten Gösta (I), friherrinnan Margareta Åkerhjelm, f. Reuterswärd (I), bankdirektören Patrik (II), överstelöjtnanten Knut med fru Elisabeth f. Lindström (II), fängelsedirektören, löjtnanten Carl-Gustaf (II), studenten Gerhard (II), majoren Adolf (II), Kaptenen Knut (II) med fru Dagmar, f. Schumacher, doktorn Oskar (II) med fru Blanche f. Gottschalk, Konstnären Fritz (II) med fru Mathilda, f. Jungstedt, direktören Henrik (II) med fru Anna f. Ekenman, Kaptenen Torsten (II) med fru Elsa, f. Hogner, Kassören Åke (II), överstinnan Carolina f. af Robson (III), Kanslissekreteraren Wilhelm (III) och fru Elin Ros f. Reuterswärd (III). Därjämte hade av makarna till de av ovannämnda



släktmedlemmar, som genom gifte tillhörde annan släkt, infunnit sig godsägaren Erik Tronberg (I), löjtnanten Gösta Wellenius (I), löjtnanten friherre Samuel Åkerhjelm (I) och överstelöjtnanten Gustaf Ros (III).

§ 1

Huvudmannen ingenjören Carl-Fredrik (I), öppnade sammanträdet med en välkomsthälsning till de närvarande.

§ 2

Härefter utsågos överstelöjtnanten Knut (II) att fungera såsom ordförande och överstelöjtnanten Carl (I) såsom vice ordförande vid sammanträdet.

§ 3

Undertecknad Wilhelm (III), Kanslidirektören, anmodades att föra dagens protokoll.

§ 4

I enlighet med ordförandens förslag utsågos ingenjören Carl-Fredrik (I) och fängelsedirektören, löjtnanten Carl-Gustaf (II) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

På ordförandens förslag beslöto nu enhälligt släktmedlemmarna att bilda en släktförening inom släkten benämnd Reuterswärdska släktföreningen.

§ 6

Härefter upplästes av protokollföraren ett uppgjort förslag till stadgar för Reuterswärdska släktföreningen, och antager släktmedlemmarna stadgar för föreningen av den lydelsen, bilaga till detta protokoll utvisar.

§ 7

Jämlikt paragraf 4 i stadgarna för föreningen anställdes val av fyra ledamöter i styrelsen för föreningen och två styrelsesuppleanter samt två revisorer och två revisorssuppleanter, allt för tiden intill nästa ordinarie släktföreningsmöte.

I enlighet med förslag av ordföranden valdes enhälligt:

Till ledamöter i styrelsen ingenjören Carl-Fredrik (I), överstelöjtnanten Carl (I), Kaptenen Knut (II) och kanslidirektören Wilhelm (III).

Till styrelsesuppleanter: överstelöjtnanten Pontus (III) och hovfröken Stina (III).

Till revisorer: Bankdirektören Patrik (II) och fängelsedirektören, löjtnanten Carl-Gustaf (II) samt till revisorssuppleanter: Löjtnanten Gösta (I) och direktören Henrik (II).

§ 8

Överstelöjtnanten Carl (I) uppläste härefter och överlämnade till föreningen ett av honom utfärdat

gåvobrev av lydelsen bilagan till detta protokoll utvisar, genom vilket gåvobrev föreningen fick mottaga 100 aktier i aktiebolaget Stockholms bryggerier såsom grundplåt för en särskild fond, avsedd att lämna understöd åt medlemmar av föreningen samt änkor och barn efter sådana, och skall fonden, enligt gåvobrevets benämnas överstelöjtnanten C. Reuterswärd's fond.

Sedan de församlade rest sig från sina platser uttalade ordföranden till gåvogivaren föreningens synnerliga tacksamhet för den storartade och om dennes intresse för föreningen vittnande gåvan.

§ 9

Då intet vidare förekom förklarade ordföranden detta sammanträde avslutat.

Som ovan

Wilhelm Reuterswärd (III)

Justerat:

Carl-Fredrik Reuterswärd (I)

Carl-Gustaf Reuterswärd (II)

Bilaga

AVSKED

SÄKRETT

Till Reuterswärdska släktföreningen öfverlämnas denna dag med full spederhet följande 1000 aktier i aktiebolaget Stockholms bryggerier, vederbörligen transporterade, såsom grundplåt för en särskild fond, afsedd att lämna understöd åt medlemmar av föreningen samt änkor och barn efter sådana. Fondens skall benämnas Öfverstelöjtnant C. Reuterswärd's fond och skola för dessamma tillstånd bestämmelser lämnas till öfverstelöjtnanten

1) För fondens förvaltning gäller särskildt af donator lömnadt direktiv. Som penninginsätt af utlåna endast med försäkerhet.

2) Af fondens årliga afkastning skall minst en tredjedel, lägst halften, läggas till kapitalen. Den återstående delen af årenskastningen må utdelas enligt bestämmelserna i 3) och 4) nedan.

3) Så snart den för utdelning disponibla delen af årenskastningen skänkt tillgäfvit, må häraf årligen utgå

✓ a) ett understöd af 500 (femhundra) kr. åt en enda, som utvald af Reuterswärdska släkten.

✓ b) ett understöd af 500 (femhundra) kr. åt en fröken Reuterswärd.

4) Sedan utgåendet af de under 3) bestämda understöden ännu öfverräkitt, må i mån af tillgång jemväl årligen utdelas

✓ ett understöd af 500 (femhundra) kr. åt en sällig medlem af släkten, som deraf är i behov, för brott vid hälsbrunn eller badort, som företids för skänkt till Forns brunns.

5) Skulle något år på grund af minskad afkastning fondens tillgångar icke noggifva försett utdelning af understöd till någon behöfv, som under skorst tillgående är utgått, må föreningens styrelse minska utdelningen, må längst sådant för fondens framtida bestånd och härför ännu erforderligt.

6) Om och i den mån fondens afkastning lämnar tillgång till utdelning utöfver hvad öfren under 3) och 4) bestämt, må det årliga öfverkastet frött disponeras af Reuterswärdska släktföreningen i öfverensstämmelse med föreningens allmänna bestämmelser öfrande understöd.

7) Upplöses föreningen, skall fondens hela behållning öfverlämnas till Riddarhuset och tillfalla dess fonder.

Stockholm den 15 september 1911

Carl F. Reuterswärd

Bevitnas af

A. Larsson Stockholm E. Strand Stockholm

Carl-Fredrik Reuterswärd

De gångna 100 åren

Vad har föreningen sysslat med under de gångna 100 åren?

SLÄKTMÖTEN

Föreningen har kallat till släktmöten vart tredje år sedan 1919. Vid släktens 300-årsjubileum 1990 blev det vartannat år. Anders Hof adlades 1690 och antog då namnet Reuterswärd.

Under de första åren åt man inte middagarna på Riddarhuset. 1928 var man till exempel på restaurang Riche:



Även 1934 hölls festen på Riche. Knut var en duktig talare och höll många anföranden under de första släktmötena. I följande tidningsnotis beskrivs både mötet på Riddarhuset och festen på Riche. Redan då fanns en vilja att ge ut en släktbok!

terswärd hälsat medlemmarna välkomna, valdes till ordförande för dagen släktens nestor, den 90-åriga överstelöjtnanten Knut Reuterswärd, som upprest från Småland, och som nu, trots sin höga ålder, med precision och reda ledde förhandlingarna. Vid sammanträdet beslöts bl. a. att utgiva en släktbok. F. d. intendenten på Karlberg, kapten Knut Reuterswärd, erhöi i uppdrag att utarbela densamma. Till styrelsemedlemmar utsågos ingenjör Carl-Fredrik Reuterswärd ordförande, hovfröken Stina Reuterswärd vice ordförande, förste kanslissekreterare Wilhelm Reuterswärd sekreterare, och kapten Knut Reuterswärd skattemästare. Till styrelsesuppleanter utsågos överste Pontus Reuterswärd och löjtnant Gösta Reuterswärd. Till revisorer valdes civilingenjör Carl Reuterswärd och kassör Ake Reuterswärd.

Efter sammanträdet intogs gemensam middag på restaurant Riche. Släktens nestor gav därvid medlemmarna i ett högstämt tal sitt andliga testamente. Efter middagen uppläste kapten Knut Reuterswärd av honom författade minnesrop över sedan sista sammanträdet avlidna medlemmar samt föredrog en intressant historik över släkten.

1940 hölls festen på Grand Hotell. Då höll Knut d.y. ett långt föredrag om släktens historia som finns bevarat i vårt Riddarhusarkiv.

Antalet deltagare var inte så stort i början. 1919 bestod föreningen av 115, personer, barn och ingifta inräknade. Idag är motsvarande siffra 306. 1943 togs detta foto från ett släktmöte:



Släktmötet 1943

1958 hölls den första släktfesten på Riddarhuset.

Föreningen har också ordnat flera sightseeing-turer till minnesmärken och gamla släktgårdar.

1995 reste 20 släktmedlemmar till Östergötland där man bland annat besökte Skenäs och Rotenberg på Vikbolandet samt Löfstad slott.

UNDERSTÖD OCH STIPENDIER

Föreningen hjälpte i början många behövande släktingar med understöd. Under åren 1925 till 1927 delade föreningen exempelvis ut sammanlagt 6 993,27 kr i understöd. I ett protokoll från ett styrelsemöte 1931 kan vi läsa att fru Milly Trygger fick hjälp inför en flytt:



Allt eftersom åren gick minskade antalet behövande. Istället började man dela ut stipendier till ungdomar. Det första stipendiet (1 000 kr) delades ut hösten 1961. Under senare år har den summan ökat till 8 000 kr per stipendium.

BEVARANDET AV SLÄKTMINNET OCH SLÄKTENS HISTORIA

Föreningen var från första början inriktad på att bevara släktminnet och dokumentera släktens historia. 1925 fick styrelsen i uppdrag av släktmötet att utreda möjligheterna att resa en gravvård över Lorentz Peter, son till Anders Hof, på Älvestads kyrkogård:



På ett styrelsemöte 1926 togs beslut om att Reuterswärdska ättens vapensköld skulle renoveras och uppsättas i Edhems kyrka.

På släktmötet 1958 togs beslut om att bekosta restaurering av ett epitafium i Edhems kyrka över kvartermästare Jakob Rd, son till Anders Hof.

1987 hugfäste släktföreningen Anders Hofs minne i form av en minnesvård som restes invid ruinen av Ljunghems gamla medeltidskyrka. I samband därmed bekostade släktföreningen en välbehövlig reparation och renovering av stamfaderns begravningsvapen, som alltsedan rivningen av Ljunghems kyrka 1872 varit uppsatt i Järstorps kyrka utanför Jönköping

2004 invigdes en minnessten över Anders Fredrik, sonson till Anders Hof, på Lannaskede gamla kyrkogård. Det hade styrelsen arbetat för i 30 år!

Ett stort arbete har lagts ned på att dokumentera släktens historia i bokform. Alla böcker utom Släktboken finns att läsa på www.reutersward.info. Släktboken och även de övriga böckerna kan beställas från föreningens sekreterare.

Reuterswärd ska släktboken

Redan i styrelseprotokollet ovan från den 13 oktober 1926 nämns en blivande släktbok. Cirka 70 år senare, på släktmötet 1994 togs beslut om att ta fram en bok om släktens historia. Per Reuterswärd (III), som då valdes till ordförande, kontaktade en arkivarie, fil.dr. Ulla Johansson. Per och Ulla arbetade sedan under fem år med boken och till släktmötet 1999 var den klar. En fantastiskt innehållsrik bok som berättar detaljerat om släkten från Anders Hof fram till 1900-talets slut. Boken delas nu ut vid varje släktmöte till alla ungdomar som fyllt 18 år sedan förra släktmötet.

En västgöta ryttare

Utkom 1984. Berättelser om stamfadern Anders Hof av överste Carl A E Reuterswärd (III).

En östgöta ryttare

Utkom 1988. Berättelser om Lorenz Peter Reuterswärd av överste Carl A E Reuterswärd (III).

Reuterswärd ska boställen på 1800-talet

Utkom 1993. En bok om släktens boställen i Östergötland och Småland inklusive färdanvisningar. Författare var chefsrevisor Erik Reuterswärd (III) (Östergötland) och kommandörkapten Göran Reuterswärd (I) (Småland).

Anders Fredrik Reuterswärd

Utkom 1953. En biografisk studie författad av Lenart Norrlin.

Ättlingar till majoren Anders Hof – Reuterswärd

Utkom 1979. Kammarrådet Gösta Reuterswärd (I) ritar här ett släktträd som även innehåller kvinnliga ättlingar till Anders Hof och hans två fruar, Anna Dahl och Margareta Sofia Prytz.

ARKIV

På släktmötet 1971 togs beslut om att bilda en arkivnämnd och att skapa ett släktarkiv. Många medlemmar i arkivnämnden har lagt ned ett stort arbete. En av de första medlemmarna i arkivnämnden var Bertil Reuterswärd (III), kallad Buster.

Vårt eget stora arkiv ligger i **Riddarhusets källare**. Vi har fördelen att få ligga inne i Riddarhusets eget arkiv tillsammans med ännu en adelsläkt. Det innebär att vi har kunnat breda ut oss på hyllorna i motsats till övriga släkter som är hänvisade till små

låsbara fack ute i det så kallade släktföreningarnas rum. Våra arkivalier är av olika slag, föremål, brev och dokument, bilder, trycksaker med mera. De ligger nedpackade i kartonger och resväskor eller i till exempel Buster Rd's gamla "fältkista". Marina Reuterswärd (III), vår förra sekreterare, och Per Reuterswärd (III) skapade en förteckning över arkivets innehåll som nu kan läsas under rubriken "Arkivnämndens material" på www.reutersward.info.

I **Stockholm Stadsarkiv** på Kungsholmen förvaras en samling Reuterswärdiana. Framförallt rör det sig om Knuts d.ä. dagböcker, som han skrev från skolåldern till året före sin död. Ett livs vittnesbörd om stort och smått, om familj och militärliv, om lantliv och småstadsliv, om Sverige och styrelseskicket, men även om andra intressanta och allmängiltiga observationer.

I **Riksarkivet** i Marieberg på Kungsholmen i Stockholm finns protokoll, minnesanteckningar (1919—1976), släktmöteshandlingar, korrespondens och biografica m.m., bl.a. hovfröken Stina Reuterswärd (III) samlade minnen.

I **Krigsarkivet** på Banérgatan i Stockholm finns Reuterswärdiana som hänger samman med att militäryrket var dominerande för den manliga delen av släkten från den första generationen ända fram till och med den sjätte generationen. Det handlar om tjänstgöring och befordran, omnämnande i förbandshistoriska sammanhang, militärtekniska och militärhistoriska skrivelser samt dokument som efterlevande skänkt till arkivet.

SLÄKTKLENODER

I **Bulletinen** från 1988 ber arkivnämnden medlemmarna om hjälp med att dokumentera Reuterswärdiana och porträtt av släktens äldre medlemmar. I detta nummer av **Bulletinen** återkommer vi till samma ämne. Se "Ett förslag från Per & Anthony Argentine"!

SOCIALA MEDIER

2004 skapades www.reutersward.info med Anders Reuterswärd (III) som webbmästare. Anders är fortfarande efter 15 år webbansvarig! Använd hemsidan! Där finns alla **Bulletiner**, bilder från släktfester, epost-adresser till styrelsen, släktträd, stadgar, böcker om släkten, meddelanden från sti-



pendienämnden, inbjudan till släktfester, släktmötesprotokoll (från och med 2017), med mera.

Nu finns föreningen också på Facebook: Reuterswärdska släktföreningen på Facebook.

BULLETINEN

Våren 1973 skickades för första gången ett informationsbrev från styrelsen till alla medlemmar. Det blev starten till Bulletinen som trycks en gång per år. Den innehåller numera inte bara information från styrelsen utan också artiklar skrivna av föreningens medlemmar. I årets Bulletin har vi fått två artiklar från släkten i USA. Per och Anthony Argentine (III) har skickat oss ett förslag om en onlinedatabas med släktmedlemmarnas föremål och Fanny Reuterswärd (III), Pers dotter som numera bor i New York, berättar om sin populära podcast kallad Amerikabrevet.

Alla Bulletiner från och med 1986 finns att läsa på www.reutersward.info.

BANKFACK

Föreningen hyr ett bankfack i Handelsbanken. Bankfacket innehåller en guldkrona, ett silverdiadem, en silverkvist, ett bröllopsfoto och en stämpel med Reuterswärdska vapnet.

Margareta Bager (II) donerade 1985 ett bröllopsfoto av Fredrik Reuterswärd (I) och Elin Kruckenberg, ett silverdiadem och en silverkvist. Silver Smyckena kan lånas av släktens medlemmar.

Brudkronan donerades 1955 av syskonen Patrik, Gösta och Margareta från deras farmor Anastasia Rd född Rouget de Sainte Hermine (I). Brudkronan kan lånas av släktens brudar. Den användes senast av Åsa Wengström (I) när hon gifte sig med Emil Kieri den 31 maj 2019. Åsa använde även släktföreningens slöja. Den användes första gången 1882 då Rosa von Ungern-Sternberg gifte sig med Carl Rd (1). Se fotot på Familjesdan, Slöjan förvaras hos sekreteraren Viveka.



Bankfackets innehåll.

STADGAR

Nuvarande stadgar finns på www.reutersward.info under rubriken ”Om släktföreningen”.

De ursprungliga stadgarna har ändrats ett flertal gånger. Speciellt medlemskapsparagrafen har ofta ändrats. 1970 antogs exempelvis en ny medlemskapsparagraf:



Paragraf 2 ser nu ut så här efter beslutet om stadgändring vid släktmötet 2017



Vid nästa släktmöte kommer ytterligare en förbättring föreslås: ”släkt i rakt nedstigande led med” ska ändras till ”ättling till”.

STYRELSEN

Föreningens första styrelseordförande var överstelöjtnanten Carl Fredrik Casper (I), 1853–1932, vice ordföranden var ingenjören Carl-Fredrik (I), 1854-

1944, sekreterare var kanslissekreteraren Wilhelm (III), 1872-1952 och skattmästare var kaptenen Knut Axel Hakon (II), 1873-1943.

Det första protokollet skrevs 15 september 1919, samma dag som det första släktmötet hölls på Riddarhuset.

Början av det första styrelseprotokollet:



Föreningens nuvarande styrelse valdes på släktmötet 2017. Den består av

- fyra brorsbarnbarn till den förste sekreteraren Wilhelm (III):

Malcolm Rd, Anders Rd, Anna Murray och Wilhelm Rd



- två barnbarnsbarn till den förste ordföranden Carl (I):

Patrik Rd och Viveka Eriksson

FÖRENINGENS ALLA STYRELSEORDFÖRANDE:

Carl (I)	1919-1925
Carl-Fredrik (I)	1925-1943
Pontus (III)	1943-1949
Patrik (I)	1949-1961
Wilhelm (III)	1961-1970
Stig (II)	1970-1976
Bertil (III)	1976-1985
Göran (I)	1985-1993
Per (III)	1993-1999
Gustav (III)	1999-2005
Peter (III)	2005-2017
Malcolm (III)	2017-



- två barnbarnsbarnbarn till den förste ordföranden Carl (I):

Åsa Wengström och Mats Rd



Amerikabrevet

– EN PODD FRÅN NEW YORK

Fanny Reuterswärd (III) (dotter till Per och Åsa Rd) startade podcasten Amerikabrevet i New York 2018 som ett roligt sidoprojekt. Ett år senare har podcasten haft över 30 tusen lyssnare och blivit tilldelad Swea New Yorks stipendium för att främja relationerna mellan Sverige och USA.

Det är tidig eftermiddag i Dumbo, en stadsdel i Brooklyn som ligger inklämt mellan East River, Manhattan Bridge och Brooklyn Bridge. På medlemsklubben The Wing sitter Fanny Reuterswärd och tittar ut genom fönstret mot Manhattans mäktiga skyline. The Wing är ett så kallat "coworking space" för kvinnor, en arbetsplats där man hyr in sig tillsammans med andra frilansare och egenföretagare. I lokalen vimlar det av unga kvinnor som pratar i telefon, skriver på sina laptops, tar en fikapaus i cafét eller sitter och småpratar i sofforna. En del är kontorsklädda i kavaj och höga klackar, andra i träningskläder och bekväma sneakers. Fanny själv har en löst sittande tröja och svarta tights, hon väntar sitt andra barn om bara några veckor och det är inte mycket i garderoben som passar just nu.

Fannys resa till New York började för fem år sedan när hon och hennes man, Tobias Carlson, tackade ja till ett jobberbjudande och bestämde sig för att flytta till staden på prov. Tobias är Creative Director på en reklambyrå och New York hade alltid varit en målbild för honom. Fanny jobbade då på en PR byrå i Stockholm och lockades av alla de möjligheter som staden erbjöd, både jobbmässigt men också livsstilen och möjligheten att resa och upptäcka landet. Väl på plats märkte de att New York har en stor svensktalande community. Här finns både Svenska Kyrkan, Svenska Konsulatet och Handelskammaren samt Sveriges FN representation och många svenska företag, däribland Spotify och H&M. Tillfällena att nätverka och träffa nya människor var många och speciellt lockades Fanny av kvinnor i hennes egen ålder som kommit till staden och slagit sig fram på den tuffa jobbmärknaden. Samtidigt var det inte ovanligt att träffa kvinnor som flyttat med sin partner på grund av dennes jobb och saknade ett naturligt sammanhang, något som Fanny kunde relatera till. Känslan av att helt plötsligt inte ha tryggheten av kollegor,

vänner, familj och barnomsorg liknar hon vid att "falla fritt".

Ur alla dessa möten föddes idén om en plattform för att samla historier, erfarenheter och tips. En plattform som kunde underlätta för nyinflyttade att navigera den första omtumlande tiden i New York och göra flytten över Atlanten lite lättare.

En bekant tipsade om Harry Brandelius låt "Amerikabrevet" som handlar om de brev som skickades av svenska utvandrare till Sverige på 1800-talet. Namnet kändes passande även i modern tid och idén sjösattes.

Men att det skulle bli just en podcast var inte givet. Projektet kretsade kring en skriven blogg i början men allt eftersom upptäckte Fanny att historierna hon ville berätta gjorde sig bättre inspelade eftersom rösterna från de intervjuade blandades med hennes egen. Fanny hade inte någon tidigare erfarenhet från radio men efter att ha googlat sig fram till rätt utrustning och efter några stapplande första intervjuer hittade hon snabbt formen och blev fast.

En podcast är som ett radioprogram som man själv publicerar och lägger ut på nätet. Det kostar ingenting att lyssna och själva produktionen är också billig. Det enda man behöver är en bra mikrofon, en dator med ett redigeringsprogram och en intressant historia att berätta.

Sedan första avsnittet sändes i mars 2018 har det hunnit bli tre säsonger och 28 avsnitt. I varje avsnitt träffar Fanny en svensk kvinna som bor och arbetar i New York och som berättar om sin resa, både i karriären men också privat. De flesta som medverkar är okända utanför sina respektive branscher, bland annat har en kvinnlig reklamkreatör, en make-up artist, en kock och en filmproducent varit med. Andra är mer bekanta ansikten, däribland inspiratörerna Viktoria Dahlberg och Babba Canales samt toppmodellen Sara Blomqvist.

Det mest inspirerande mötet står nog Ulrika Pettersson för som började baka svenska småkakor hemma i sitt kök och som numera driver Unna Bakery som säljer drömmar och syltgrottor över hela världen. Ett annat avsnitt som sticker ut är det med Sandra Rimstedt som är professional bridgespelare och tävlar med Svenska Damlandslaget.



Det mest kända namnet är förmodligen Amy von Sydow Green, syster till journalisten och författaren Ebba Kleberg von Sydow, som jobbar som kost-rådgivare i Philadelphia. Det är i alla fall det mest nedladdade avsnittet avslöjar Fanny. En personlig favorit går inte att finna, det är alldeles för svårt att bara välja en.

Alla historier är inspirerande på sitt sätt. Men en personlig milstolpe var att intervjua Annika Rembe, Sveriges generalkonsul i New York. Intervjun tog plats i svenska residenset på Park Avenue, en fantastisk byggnad på Manhattans exklusiva Upper East Side. Annika berättade om sitt uppdrag att förmedla bilden av Sverige utomlands och det var otroligt spännande att höra om hur det jobbet går till.

Planen framöver är att fortsätta utveckla podden och spela in fler avsnitt. Men först väntar sommaren och lite ledighet med den kommande bebisen. Hon säger att hon gärna skulle göra ett avsnitt om hur det är att vara förälder i New York eftersom det är många som frågar just det, en annan vanlig fråga är hur man gör med visum och arbetstillstånd, men det är en helt annan "femma" och skulle ta upp flera säsonger bara det. Familjen har inga planer på att flytta tillbaka till Sverige just nu men är tacksamma över att möjligheten finns. Ett tag till blir alltså de pastellfärgade lokalerna på The Wing basen för arbetet med podcasten och Brooklyn området som familjen kallar hemma.

Amerikabrevet finns överallt där du lyssnar på podcasts, till exempel iTunes, Spotify och Acast. Det går också att följa podden på Instagram där

den heter Amerikabrevet och via hemsidan www.amerikabrevet.com.

FANNYS TIPS TILL NEW YORK:

Hotell, jag vill tipsa om One Hotel i Dumbo. Lite avskilt visserligen men att vakna upp med Manhattan skyline utanför fönstret ger en oslagbar start på dagen. Lugnet i Brooklyn men närheten till pulsen i stan skapar bra balans. Annars är AirBnB ett bra och tryggt alternativ.

Shopping, Barneys är en klassisk New York institution för märkeskläder och har man tur kan man fynda riktigt bra på rean. Everlane är ett hypat märke som gör prisvärt budgetmode i bra kvaliteter. Jag skulle även vilja slå ett slag för Mulberry Street i Soho och gatorna runt omkring. De är mysiga och har inte alls samma hektiska känsla som Broadway där kedjorna ligger.

Restaurang, jag är partisk när det kommer till restauranger och barer och föredrar Brooklyn. Då kan man till exempel åka till Frankies Spuntino i Carroll Gardens och avsluta med drinkar på Leyenda, min kvarterskrog. By Chloe tycker jag är bäst för prisvärd, god och vegansk lunch. Finns på flera ställen på Manhattan.

Aktiviteter, jag tycker inte man ska lämna stan utan att ha sprungit längs med någon av floderna eller i Central Park. Ingenting får en att känna sig mer som en lokalbo. Skippa gärna de mest kända museerna. Du kommer förmodligen se fler turister än du ser konstverk. Satsa hellre på ett mindre känt kort som The New Museum eller Cooper Hewitt.

Förändringar inom släktföreningen

SEDAN JUNI 2018

Avlidna:

Karin Reuterswärd Allan (I), född 1947, avled den 4 december 2018.

Pontus Reuterswärd (III), född 1943, avled den 2 augusti 2019.

Gifta:

Åsa Wengström (I) och Emil Kieri den 31 maj 2019.



Philippa Rd (I) och Carl-Johan Waldner den 16 februari 2019.



Födda:

En son, Bo Samson Rd Carlson (III) den 9 april 2019 (New York), till Fanny Reuterswärd och Tobias Carlson

En son, Joar Wengström (I) den 29 januari 2019, till Åsa Wengström och Emil Kieri

En son, Stellan Waldner (I) den 19 juni 2019, till Philippa Rd och Carl-Johan Waldner

Vår äldsta medlem har fyllt 100 år:

Gudrun Rd (I) fyllde 100 år den 23 december 2018. Det firades i dagarna två, först med middag på restaurang Borgen i Uppsala tillsammans med barn, barnbarn och barnbarnsbarn och sen med öppet hus för drygt 50 gäster i hemmet på Skolgatan i Uppsala.



Släktföreningen har 306 registrerade medlemmar.

Meddelande från Stipendienämnden

1 oktober 2019 är sista dag för stipendieansökningar!

Släktföreningen delar varje år ut 8.000 kronor i stipendium till några av de unga inom släkten som satsar på utbildning. Förra året delade vi ut denna summa till sju sökande.

Årets ansökningsblankett finns på vår hemsida (www.reutersward.info), så att ni kan göra er ansökan redan före sommaren. Blanketten är i pdf-format med färdiga fält, så att du kan fylla i den på skärmen, sedan skriva ut, underteckna och posta. Det går givetvis också bra att skriva ut den tomma blanketten och fylla i den för hand.

Sänd din ansökan till

Reuterswärdska släktföreningen,
Stipendienämnden

c/o Christina Reuterswärd

Furunäsvägen 16

181 43 Lidingö

Tel. 073 314 9810

tina@adesso.se

Stipendienämnden består 2018-2020 av

Christina Reuterswärd (III)

Anders Reuterswärd (II)

Lovisa Reuterswärd (I)



REUTERSWÄRDSKA SLÄKTFÖRENINGENS

styrelse 2018-2020

Malcolm Reuterswärd (III) Ordförande	Portalgatan 62 754 18 Uppsala	070-260 09 35 malcolm.reutersward@live.se
Viveka Eriksson (I) Sekreterare / Skattmästare	Strandpromenaden 13 192 66 Sollentuna	076-422 12 34 tage.eriksson@telia.com
Anders Reuterswärd (III) Ordinarie ledamot	Ängsviks torpväg 15 184 95 Ljusterö	0732-099 609 anders@reutersward.nu
Patrik O Reuterswärd (I) Ordinarie ledamot	Ekebydalsvägen 2 182 65 Djursholm	0760-48 19 35 famreutersward@yahoo.se
Åsa Wengström (I) Ordinarie ledamot	Eva Lagerwalls väg 28 756 43 Uppsala	070-417 55 77 asa.wengstrom@gmail.com
Anna Murray (III) Ordinarie ledamot	Kornettgatan 23 B 738 34 Norberg	070-043 45 75 fletchawerde@yahoo.se
Wilhelm Reuterswärd (III) Suppleant	Löt Bäddarö Gård 1 749 51 Grillby	070-593 94 14 wreutersward@gmail.com
Mats Reuterswärd (I) (suppleant) Suppleant	Moränvägen 7 192 67 Sollentuna	070-244 35 55 mats.reutersward@gmail.com
REVISORER		
Gabriella Reuterswärd (II)	Månvägen 15, 181 33 Lidingö,	070-721 10 14 g_reutersward@hotmail.com
Ebba Wengström (I)	Murmästaregatan 6, 415 07 Göteborg	070-406 23 35 ebba.wengstrom@gmail.com
Helena Reuterswärd (I)	Hasselbackevägen 56, 444 44 Stenungsund	073-759 09 12 helenareutersward@hotmail.com
ARKIVNÄMND		
Eva Norrby (III)	Löt Bäddarö Gård 1, 749 51 Grillby	0171-47 04 35 evanorrby@telia.com
Fredrik Reuterswärd (III)	Polhemsgatan 31, 112 30 Stockholm	073-623 03 03 Fredrikbattery-@hotmail.com
STIPENDIENÄMND		
Christina Reuterswärd (III)	Furunäsvägen 16, 181 43 Lidingö,	073 314 9810 tina@adesso.se
Anders Reuterswärd (II)		
Lovisa Reuterswärd (I)		