



# BULLETTIN

JUNI 2022 ÅRGÅNG NR 37





BULLETINEN utges av Reuterswärdiska Släktförbundet. *Ansvarig utgivare:* Malcolm Reuterswärd.  
*Postadress:* Sekr. Viveka Eriksson, Strandpromenaden 13, 192 66 Sollentuna. Telefon 076 422 1234  
*Epost:* tage.eriksson@telia.com *Släktförbundets hemsida:* www.reutersward.info. *Bankgiro:* 236-3117

## I detta nummer:



ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3  
*Malcolm Reuterswärd, ordförande*

CAROLINE HESSELGREN... 4

BREV FRÅN TVÅ STIPENDIATER... 5

SLÄKTNYHETER... 7

PONTUS REUTERSWÄRD (III)... 8

BERTIL (BUSTER) REUTERSWÄRD... 10

FÖRÄNDRINGAR INOM SLÄKTEN... 12

VÅR WEBB-PLATS... 11  
*www.reutersward.info*

MEDDELANDE FRÅN  
STIPENDIENÄMNDEN... 11

SKATTMÄSTARENS RAPPORT... 13

STYRELSEN... 15

*Framsida foto:*

*Karin, Emma och Frederik*

**Glöm inte att anmäla förändringar (giftermål, födselar, dödsfall) samt adressändringar till sekreteraren Viveka Eriksson, Strandpromenaden 13, 192 66 Sollentuna.**

**Epost: tage.eriksson@telia.com eller adressändra på vår hemsida  
[www.reutersward.info](http://www.reutersward.info)**

## Läs om släkten!

Följande skrifter finns att beställa från släktförbundet för 75:- per styck, genom insättning på bankgirokonto nr 236-3117. Ange namn och adress samt vilken skrift det gäller.

Berättelsen om Stamfadern Anders Hof Reuterswärd  
– *En Västgöta Ryttare* av Carl A. E. Reuterswärd 1984.

En Östgöta Ryttare Lorentz Peter Reuterswärd berättelsen om stamfaderns son av Carl A. E. Reuterswärd 1988.

Reuterswärdiska Boställen på 1800-talet  
– Färdanvisningar och kartor. *Östergötland* av Erik A. Reuterswärd 1976. *Småland* av Göran E. P. Reuterswärd 1993.

Gösta F. P. Rd's "Lilla gula", 1979, ättlingar till Anders Hof även på kvinnosidan (stencilupplaga).

Reuterswärdiska Släktboken – Ätten Reuterswärd – Historien, Arvet, Myten. Av Fil.Dr Ulla Johanson. Pris 180:-, porto och emballage 90:-.



---

# Ordförande har ordet

---



## Bästa släktingar!

Sen vi genomförde att både spinnsidan och svärdsidan, dvs alla ättlingar till Anders Hof Reuterswärd, är medlemmar i släktföreningen så har det blivit en tillströmning. Till dags dato är vi 366 medlemmar.

Styrelsen och arkivnämnden arbetar med arkivet som finns i Riddarhuset. Grundarbetet är gjort och katalogiserat sen tidigare. Nu lyfts arkivet från diverse lådor, banankartonger och kappsäckar till arkivlådor med mappar (se bild). Två gånger har vi mötts på Riddarhuset och arbetet rullar på.

Som representant för släkten deltog jag och Erik i Släktföreningarnas dag på Riddarhuset. Stor uppslutning. Information från riddarhussekreteraren, föreläsning om datasystem för släktföreningar, berättelser om släkten Bildt och en del till. Därefter förtäring. Under minglet lyssnade jag och kom fram till att vi är aktiva, har god ekonomi, egen Bulletin, stipendier, arkiv samt subventionerar släktmöten och

jubileum på Riddarhuset.

Ordförande besökte även Adelsmötet. En mycket historisk företeelse. Den äldste greven, Lewenhaupt nr 2 i adelskalendern, öppnade mötet. Riddarhusdirektionen berättade om kommande renoveringar och dess kostnader. Stipendier och donationer som Riddarhuset förvaltar, en ansevärd summa, och problemet med allt specifikt om avkastning och utdelningar. Även gården Finnekumla som blev känd i pressen redovisades. Hur allt gått rättsligt till och hur försäljning gjort alla parter nöjda. Ett antal motioner lämnades in och slutmöte hålls 4 juni.

Nu när det blir ljusare och väglaget bättre så kommer styrelsen hålla middag och möte hemma hos någon i styrelsen. I vinter blir det mera lämpligt med oneline-möten.

Så vill jag tacka styrelsen för gott arbete och lite extra till Viveka som är spindeln i nätet.

Vid pennan,  
ordförande Malcolm.

*Arkivarbete i Riddarhuset.*

*Erik, Patrik, Viveka, Wilhelm samt Malcolm (fotograf) under pågående arbete med släktarkivet på Riddarhuset.*



---

# Caroline Hesselgren (I)

1922 – 2021

---

Caroline (Lin) Hesselgren har avlidit. Hon var en mycket aktiv person vilket framgår av hennes vänners minnesord nedan. Hon var under flera år medlem i arkivnämnden. Då lyckades hon släktforska på vår anmoders (Anders Hofs fru, Greta (Margareta) Prytz) sida och hittade Gretas farfarsfar, Antonio di Palma, som föddes i närheten av Milano cirka år 1500. Carolines berättelse kan läsas i Bulletinen från 2012:

<http://www.reutersward.info/bulletiner/bulletin2012.pdf>

## MINNESORD

Lin föddes på Ferna bruk i Västmanland, dotter till sedermera hovjägmästaren Gösta Reuterswärd och hans hustru Mary, född Nordenfalk. Lin påbörjade sin skolgång i Arboga och fortsatte sedan på Lyceum för flickor i Stockholm. Hon fick därför bo hos Andrea Mörner, som var bästa vän med Lins mamma Mary, och hennes familj på Malmvik. En livslång vänskap grundades då med dottern Caroline.

Lin utbildade sig till sjukgymnast. Direkt efter kriget arbetade hon på sjukhus i London och några år senare fick hon möjlighet att arbeta i USA. Hon specialiserade sig på sjukgymnastik vid lungsjukdomar och tjänstgjorde på Söderby sjukhus. Hon kom senare till Torax-kliniken på Karolinska sjukhuset där hon byggde upp rehabiliteringskliniken. Lin var en framstående sjukgymnast och skrev böcker om lungbehandling som översattes till många språk, bland annat japanska.

Under hennes senare yrkesverksamma år tjänstgjorde Lin på Socialstyrelsen och medverkade bland annat till att akupunktur fick användas inom den svenska sjukvården. Lin blev hedersledamot av sjukgymnastförbundet.

Lin lärde sig tidigt att rida och hade under stora delar av sitt liv många djur. På Ängsholmen vid Drottningholm, dit hon flyttade i slutet av 1950-talet, hade hon häst, hundar, katter och höns.

I början av 1960-talet gifte sig Lin med tandläkaren Sven-Gunnar Hesselgren och fick döttrarna Anna och Marie. Hon blev änka år 1986. Lin hade ett starkt intresse för hembygden på Lovö. Hon medverkade till att bilda föreningen Lovö vävare, var dess ordförande i 25 år, satt många år i kyrko-



rådet i Lovö församling och var också kyrkvärd.

Under vår barndom var Lin en mycket viktig person som tog hand om oss på olika fina sätt när vår mamma var sjuk. Hon blev en nära vän till oss barn resten av livet på samma sätt som våra familjer har varit i generationer.

Lin var en varm, vänlig, plikttrogen och ansvarstagande person samtidigt som hon hade nära till skratt och ett lekfullt lynne. Hon var i allra högsta grad en dam av den gamla sorten, men också öppen för förändringar i tiden. Med henne har den sista i personen tillhörande vår krets i den generationen gått bort. Vi saknar henne.

*Anna Friis, Lotty Nordling, Christopher Friis*

# Brev från två stipendiater

KARIN GYLLENCREUTZ WENDEBERG (II) OCH EMMA COLLIN (II)

## KARIN GYLLENCREUTZ WENDEBERG (II)

Karin Gyllencreutz Wendeborg heter jag och var en av de lyckliga stipendietagarna 2021. Jag vill börja med att tacka Reuterswärdska släktförening. Tack vare stipendiet hade jag möjlighet att gå ner i arbetstid för att kunna studera till en magisterexamen på 50%. Som stipendietagare har jag blivit ombedd att skriva ett par rader om mig och mina studier.

Jag är färdigutbildad fysioterapeut sedan januari 2021, efter att ha läst tre år på Linköpings Universitet. Jag kommer ursprungligen från Göteborg, men har blivit kvar i Linköping där jag just nu arbetar med rehabilitering inriktad mot neurologiska besvär. På min arbetsplats möter jag patienter med olika typer av neurologiska sjukdomar, mest förekommande är Multipel Skleros (MS), Parkinsons sjukdom och stroke. Sjukdomar i nervsystemet fascinerar mig, eftersom nervsystemet är så otroligt anpassningsbart. Även om en del är sjukt eller skadat så kan man genom övning och anpassning lära om och lära nytt. Dessutom är det en fantastisk känsla när någon klarar något så "simpelt" som att knyta en sko igen, efter att inte ha kunnat använda sin ena arm på ett halvår.

Att jobba med neurologi är både tufft och givande. Tufft, för att många har en sjukdom som man inte kan bli frisk från och som många gånger tyvärr blir värre och värre. Men det är också givande att kunna bidra med det där lilla och hjälpa en person vara så delaktig och självständig som möjligt. Det är också givande att få arbeta i team. Att vara en del av ett lag bestående av arbetsterapeuter, logoped, kuratorer och fysioterapeuter där varje insats blir som en pusselbit är otroligt lärorikt.

Anledningen till att jag återigen hamnade i skolbänken hösten 2021, var för att så småningom ta en magisterexamen inom fysioterapi. Detta skulle ge mig möjlighet att forska eller arbeta med produktutveckling inom neurologisk rehabilitering (det finns exempelvis olika virtual reality-spel för patienter med parkinsons). Efter ett tag tipsades jag om masterprogrammet inom hälsoinformatik, en

utbildning som man läser kombinerat på SU och KI. Programmet riktar sig mot personer som är intresserade av IT och teknik och som vill tillämpa dessa kunskaper inom medicin, vård och omsorg. Jag skickade in min ansökan i januari, och i slutet av april fick jag besked att jag blivit antagen!

Så, i höst väntar därav nya utmaningar i en ny stad. Det är med skräckblandad förtjusning jag förbereder mig för att lämna min trygghet i Linköping. Men det blir nog bra det här också.

Jag hoppas ni alla får en superfin sommar!

*Med vänliga hälsningar,  
Karin Gyllencreutz Wendeborg*



*I region Östergötland har man vita byxor och blå piké/ skjorta som fysioterapeut. Så såhär går jag klädd på arbetet."*

*Fortsättning nästa sida!*

## EMMA COLLIN (II)

Jag vill börja mitt lilla brev med att tacka Reuterswärdska släktföreningen för det stipendier jag tagit i samband med mina nystartade studier.

Vi har precis genomgått en pandemi som påverkat oss både individuellt och som samhälle. Under pandemin har jag känt en enorm tacksamhet och beundran mot vårdpersonal som gjort en otrolig insats.

Under pandemin kände jag att jag, som tidigare arbetat mycket med barn och ungdomar, men nu arbetade som fastighetsförvaltare längtade tillbaka till ett arbete där jag arbetar med människor i stället för papper, datorer och fastigheter.

Efter övervägande tog jag beslutet att börja studera till undersköterska. Jag har nyligen haft min första praktik som var på ett äldreboende för demenssjuka. Från min första praktik tar jag med mig mycket lärdom och fina minnen.

Om jag efter denna utbildning kommer studera vidare eller arbeta som undersköterska får tiden utvisa.



Emma Collin

# SLÄKTMÖTE MED FEST DEN 11 NOVEMBER 2023

Boka redan nu in nästa års släkthemöte med fest i Riddarhuset och val av ny styrelse.

*Vill ni vara med i den nya styrelsen?*

Anmäl er till valberedningen:

**Peter Reuterswärd:**

peter.reutersward@home.se, tel.: 070 319 0485

**Teresia Reuterswärd Wengström:**

teresia.wengstrom@melica.se, tel.: 073 026 6025

***Det är hög tid att förnya styrelsen.***

Hjälp behövs med Bulletinen, bokföring, hemsida, festförberedelser, protokollskrivning, släktarkivet, m.m. Inga förkunskaper krävs.

Kontakta någon i styrelsen för mer information.

---

# Släktnyheter

---

## **GÖSTA REUTERSWÄRD (I) 1892-1980**

En samling av trädgårdsarkitekten Gösta Reuterswärds pressklipp har nu scannats och finns att beskåda i ett Digitalt Museum under länken <https://digitaltmuseum.se/0211811657019/gosta-reutersward-tidningsklipp-om-och-med-tradgards-direktoren-pa-sj>

## **FREDERIK LUNDBORG (III)**

Frederik Lundborg (Reuterswärd) tog guld i fäktning (sabel) vid Militära Mästerskapen (MM) som hölls på Marinbasen i Karlskrona 2021. Frederik är RO/Kapten vid K3, Livregementets Husarer, Karlsborg, som han representerar i fäktning (sabel) vid

Militära Mästerskapen. Han har även fäktningsmeriter från SM, NM och Veteran EM.

Frederiks farmor var Adéle Lundborg född Reuterswärd. Adéle växte delvis upp i Karlsborg där pappa Pontus Reuterswärd var chef för Infanteriets volontärskola, 1915 – 1916.

K3 är ett kavalleriförband med anor från Livregimentet till häst som utmärkte sig i slaget vid Lund 1676 där även Anders Hof, då ung drabant, gav prov på stor tapperhet.



# Pontus Reuterswärd (III)

F. 1871 OCH D. 1949

Pontus var min farfar, som jag dock aldrig fick träffa då han dog ett år innan jag föddes. Han var näst äldst i en stor syskonskara bestående av bl.a. Carl, som blev VD för Sv. AEG, Olof som slutade som gruvchef i Kiruna och Gustaf som startade T.T (Tidningarnas telegrambyrå) och även var med om rundradions tillkomst. Ett yngre halvsyskon var Stina som blev hovdam hos Kronprinsessan Margareta, Gustav VI Adolf första maka, och som således fick ta hand om alla barnen när Margareta tragiskt gick bort 1920. När Stina berättar om barndomsåren minns hon Pontus: "Näst äldst var Pontus och han var lite spelevinkig först kanhända." Träffade måhända, och yttrandet stärks av vad min far också nämnde någon gång att "pappa var lite oregerlig som ung och man trodde inte att det skulle bli något av honom. Men sedan han gift sig och fått den stränge generalen Ugglå som svärfar ordnade han till sig."

Pontus tillhörde 3:e grenen och var son till P H Wilhelm och hans första maka Adele f. Brändström. Pontus morbror var den kände diplomaten i St Petersburg, generalen och ministern Edvard Brändström med likaledes berömda dottern Elsa. 1905 gifte sig Pontus med Eva, dotter till generalen Ugglå, en mycket vördnadsbjudande person med stor pondus.

Pontus avlade mogenhetsexamen i Örebro 1889 och blev därefter, som sin far, officer med avlagd officersexamen 1891. Han gjorde sig känd som trupputbildare och återfanns kommenderad vid utländska trupper, bland annat verkade han som militärattaché samt besökte den österrikisk-ungerska fronten 1916. Senare studerade han trupputbildningen vid de finska och tyska arméerna. År 1922 utnämndes han till överste för Skaraborgs regemente, som han gjorde till ett av arméns erkänt bästa. År 1930 blev han kommandant i Boden och generalmajor 1933 samt militärbefälhavare för Övre Norrlands trupper (1933–1937). Två år efter sitt avsked befordrades till generallöjtnant 1939.



nant 1939.

Pontus Reuterswärd var även verksam inom det kommunala livet, bland annat i stadsfullmäktige i Skövde 1922–1930 samt som skolinspektör inom läroverket i samma stad. 1945 skrev han "Bör Sverige i framtiden frångå neutralitetspolitiken?" Särskilt den senare skriften är idag hyperaktuell! Vid snabb genomläsning framgår att farfar inte alls ville att Sverige skulle ingå i något "block", vare sig någon västsammanslutning (Atlantpakten eller NATO fanns då inte) eller någon nordiskt dito. Det diskuterades nämligen flitigt efter kriget hur Norden skulle ställa sig till detta. Pontus anför som skäl till sin avvisande inställning "att komma in under en stormakts inflytelsesfär betyder inte bara att få dess beskydd och åtnjuta tryggheten i dess hägn, det betyder dessutom att få delta i risker och konflikter". Pontus resonerar även att deltagande i en västmaktsfär kan framkalla misstroende från Sovjet, och att vi oundvikligen skulle föras in i krig om ifall en kraftmätning uppstår. Samtidigt är han noga med att poängtera att hans ställningstagande grundas i hans absoluta uppfattning att Sverige måste ha ett starkt försvar som kan garantera vårt oberoende.

Det allmänna intrycket som jag får vid genomläsning av farfars anteckningar är hans obändiga energi. Vid tiden för hans giftermål i Linköpings domkyrka 1905 deltar han intensivt i det kommunala livet, är medlem av stadsfullmäktige samt ett flertal styrelser. Ordförande i moderata (!) valmansföreningen, flitig motionär, initiativtagare till en barnkrubba, en ungarlsklubb, skapandet av en egnahemsförening för uppförande av trenne bostadshus för arbetare mm.

Ett kort nedslag i Pontus anteckningar vid tiden för hans övertagande av chefskapet av Skaraborgs regemente visar hans beslutsamhet och målsättning: stor omsorg om truppens välbefinnande, god utspisning, trevnad i kasern, snygga uniformer.





Han månade även om befälens intressen och möjlighet till befordran i en tid när man drastiskt drog ned på försvaret och karriärvägarna smalnade av. Varje man skulle sätta en ära i att regementet i alla avseenden kunde fylla sin uppgift.

Hustru Eva får också ett antal rader i hans minnen när han citerar SvD. som skriver i anledning av Evas 60-års dag: *"Generalskan är en legendariskt populär chefsfru, som under sin Bodentid räckte till för allt o alla. Gå till generalskan om ni känner er ensam och bortkommen i den nordliga staden. Gå till generalskan om ni vill arrangera ett föredrag eller sätta igång med en politisk upplysningskurs. Gå till generalskan, hon vet råd för allt, har tid och krafter och hjärta för allt."*

Pontus var under åren 1930 - 1937 först kommandant för Bodens fästning och från 1933 generalmajor och militärbefälhavare för Övre Norrlands trupper. Han fortsatte på inslagen bana med att propagera för en ökning av försvarsförmågan i norr och lyckades därmed. 1 april 1937 avgick Pontus med pension och paret bosatte sig på Drottningholm. Man anar hans oro för vad han nu ska ta sig till, men det löser sig snart med ett ivrigt författarskap och resor. 30 november 1939 anfaller Sovjet Finland och Vinterkriget är igång. Sverige är illa förberett sedan riksdagen 1925 nära nog lagt ned försvaret. Vi kan göra en god jämförelse med dagsläget! Så vad gör man? Generalstaben tar kontakt med den då 68-årige (!) pensionären och tillika generallöjtnanten (utnämnd samma höst!) Pontus och han ombedes att återta befälet för Övre Norrlands trupper. Pontus avreser omgående och skriver lakoniskt i sina minnen: "Efter några dagar satt jag åter i mitt forna expeditionsrum. Min uppgift var inspektion av samtliga försvarsområden samt av all utbildning bakom fronten. Det var kärt att vara åter däruppe och få samarbeta med många – militärer och civila – som jag väl kände." Arbetet var mycket påfrestande, förstås, men "Det glädde mig emellertid höra ett ganska allmänt omdöme om mig: "Han är överallt och ligger i värre än någonsin". Efter någon månad kommer hustru Eva upp och de tillbringade några månader i en ungarbostad i Boden. Icke i kommandantsbostaden längre!! Vid Vinterkrigets slut i mars avrustar Pontus för sista gången och återvänder till Drottningholm och sitt författarskap. Nu följer också resor under brinnande krig till Schweiz, där dotter Adele med make Osten nu fått sitt första barn, Rumänien och Karl XII:s Bender samt till Grekland. Och det var inga-



Pontus med söner.

lunda någon solresa utan Pontus följer på nära håll Tysklands invasion av landet och luftlandsättning av Kreta, samt skriver därefter en bok om skeendet: Greklands krig 1940 - 41 (1943).

Eva avlider i februari 1947 men Pontus fortsätter oförtrutet sitt värv. Lite barnbarnspassing blir det också när sonen Wilhelms småpojkar Carl Fredrik och Per kommer ut till Drottningholm en vinterdag. Det blir skidåkning med farfar (dryga 70-år) i slottsparken, och pojkarna förundras över vem den där länge gamle mannen är som dyker upp och som farfar för ett långt samtal med. Ingen mindre än kung Gustav V. Gamla vänner samspråkar.

Att sammanfatta ett rikt liv såsom Pontus levde det är förstås inte lätt. Men efter att ha läst igenom det material som finns om honom framträder bilden av en oerhört energisk man som var överallt och ingrep överallt. Han var, trots vad jag hört om honom som sträng och hård, en man som "såg" sina underlydande, soldater och medmänniskor i allmänhet. Han ingöt förtroende i manskapet och fick dem med sig. Han var en riktig "truppkarl" och blev därmed rikligen befördrad inom officersyrket. Han var varmt fäst vid sin kära Eva som stöttade honom genom hela livet.

Pontus avlider, efter ett långt och innehållsrikt liv, på Sophiahemmet i maj 1949 efter en bilolycka.

Bäddarö den 22 maj 2022  
C Wilhelm B Reuterswärd  
f.1950

---

# Bertil (Buster) Reuterswärd

(III), 1914 – 2002, BERTILS FOTOGRAFIER FRÅN KOREA

---

Bertil Reuterswärd, även kallad Buster, var son till Gustaf, förste chef för nybildade Tidningarnas Telegrambyrå. Buster var också far till vår nuvarande ordförande Malcolm.

Buster tjänstgjorde inom många områden under sitt liv: Svea Livgarde, Jämtlands fältjägarregemente, som utbildare av den inhemska armén i Etiopien, FN-uppdrag i Korea, Gaza och Kongo, Rödakorsuppdrag i Uganda och Sudan och som anställd av gruvbolaget LAMCO i Liberia.

Efter Korea-kriget (1953) skapades "Neutral Nations Repatriation Commission". Fem neutrala stater skulle sitta med i kommissionen och kontrollera att vapenstilleståndets kvarvarande fångar verkligen kom dit de ville: till Sydkorea, till Nordkorea eller Kina – eller, i några få fall, till USA. Buster var Sveriges representant i kommissionen.

På nätet kan man läsa om Busters insatser i Korea i en text skriven av Sven Anér:

<https://svenanerpalmemordet.blogspot.com/2013/09/och-nu-nagot-helt-annat-korea-1953.html?m=1>





---

# Förändringar inom släktföreningen

---

## Avlidna:

Caroline Reuterswärd-Hesselgren (I) född den 28 juli 1922, avled den 23 juli 2021

## Gifta:

Patrik Reuterswärd (III) och Jie Quin den 28 augusti 2021

## Födda:

En dotter, Adele (III) den 16 maj 2021 till Emelie och Elise Reuterswärd

En dotter, Clara Reuterswärd (I) den 2 juni 2021 till Herman och Anna Reuterswärd

En dotter, Blanche Reuterswärd (II) den 22 september 2021 till Didrik och Linn Reuterswärd



Släktföreningen har 366 registrerade medlemmar.

---

## Vår webb-plats

---

www.reutersward.info går för närvarande inte att uppdatera. Den kan därför innehålla inaktuell information. Styrelsen kommer att åtgärda felet så snart som möjligt.

---

## Meddelande från Stipendienämnden

---

### **1 oktober 2022 är sista dag för stipendie-ansökningar!**

Släktföreningen delar varje år ut 8 000 kronor i stipendium till några av de unga inom slakten som satsar på utbildning. Förra året delade vi ut denna summa till fyra sökande.

Årets ansökningsblankett finns på vår hemsida (www.reutersward.info), så att ni kan göra er ansökan redan före sommaren. Blanketten är i pdf-format med färdiga fält, så att du kan fylla i den på skärmen, sedan skriva ut, underteckna och posta. Det går givetvis också bra att skriva ut den tomma blanketten och fylla i den för hand.

Sänd din ansökan till  
Reuterswärdska släktföreningen,  
Stipendienämnden  
c/o Christina Reuterswärd  
Furunäsvägen 16  
181 43 Lidingö  
Tel. 073 314 9810  
tina@adesso.se

Stipendienämnden består 2021-2023 av  
Christina Reuterswärd (III)  
Anders Reuterswärd (II)  
Lovisa Reuterswärd (I)





## REUTERSWÄRDSKA SLÄKTFÖRENINGENS

# styrelse 2021-2023

|   |  |   |
|---|--|---|
| Malcolm Reuterswärd (III)<br>Ordförande           | Portalgatan 62<br>754 18 Uppsala           | 070-260 09 35<br>malcolm.reutersward@live.se      |
| Viveka Eriksson (I)<br>Sekreterare / Skattmästare | Strandpromenaden 13<br>192 66 Sollentuna   | 076-422 12 34<br>tage.eriksson@telia.com          |
| Anders Reuterswärd (III)<br>Ordinarie ledamot     | Ängsviks torpväg 15<br>14 95 Ljusterö      | 0732 099 609<br>anders@reutersward.nu             |
| Patrik O Reuterswärd (I)<br>Ordinarie ledamot     | Ekebydalsvägen 2<br>182 65 Djursholm       | 076-048 19 35<br>patrik.reutersward@gmail.com     |
| Mats Reuterswärd (I)<br>Ordinarie ledamot         | Moränvägen 7<br>192 67 Sollentuna          | 070-244 35 55<br>mats.reutersward@gmail.com       |
| Wilhelm Reuterswärd (III)<br>Suppleant            | Löt Bäddarö Gård 1<br>749 51 Grillby       | 070-593 94 14<br>wreutersward@gmail.com           |
| Åsa Wengström (I)<br>Suppleant                    | Eva Lagerwalls väg 28<br>756 43 Uppsala    | 070-417 55 77<br>asa.wengstrom@gmail.com          |
| <b>REVISORER</b>                                  |  |   |
| Carl Fredrik Reuterswärd (II)                     | Mänvägen 15,<br>181 33 Lidingö             | 0708 44 86 69<br>carlfredrik.reutersward@abgsc.se |
| Ebba Wengström (I)                                | Grindstugegatan 2,<br>752 57 Uppsala       | 070 406 23 35<br>ebba.wengstrom@gmail.com         |
| Helena Reuterswärd (I)                            | Hasselbackevägen 56,<br>444 44 Stenungsund | 073 759 09 12<br>helenareutersward@hotmail.com    |
| <b>ARKIVNÄMND</b>                                 |  |   |
| Erik Reuterswärd (III)                            | Huvudstagatan 12<br>171 58 Solna           | 08-839083   |
| Fredrik Reuterswärd (III)                         | Polhemsgatan 31,<br>112 30 Stockholm       | 073 623 03 03<br>Fredrikbattery-@hotmail.com      |
| <b>STIPENDIENÄMND</b>                             |  |   |
| Christina Reuterswärd (III)                       | Furunäsvägen 16,<br>181 43 Lidingö,        | 073 314 9810<br>tina@adesso.se                    |
| Anders Reuterswärd (II)                           |  |   |
| Lovisa Reuterswärd (I)                            |  |   |

---

---

LÄS BULLETTINEN

– TIDNINGEN

SOM SKRIVS

AV

REUTERSWÄRDARE

FÖR

REUTERSWÄRDARE

